

Postbus 9010
6500 GL Nijmegen
Nederland

FOKKE & SUKKE DOEN ALTIJD ALLES PER MAIL

DIT DING OPENT
DE ATTACHMENTS
AUTOMATISCH !!!

DOODENG APPARAAT,
ZO'N FAX!!!



RGvT

www.foksuk.nl

```
101110101010101010001010101010101010001101
101110101010101010001010101010101010001101
101110101010101010001010101010101010001101
101110101010101010001010101010101010001101
1010101011101010101010101010101011100100101
1001010011101001010101010010010100010101010
1001010011101010010111001000101010
```

```
10010101001010111001100101000101
11001100110010101001
```



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	000001
Van de Redactie.....	000010
Van de Voorzitter.....	000011
Digitainment symposium.....	000101
Het grote geweldige bijna-Thalia-loze lan	000110
Nijmeegse Carnivoren Club.....	000111
Puzzel	001010
Van de evenementencie	001100
Plagiaat.....	010001
Grogmokker en de Vree	010010
Simpel!	010011
Van de publiciteitsCie	010100
PPC	010101
Inspecteur netjes	010110
Fokke en Sukke	010111



PPC

Partners in Professional Computing BV, gevestigd nabij de universiteit van Nijmegen, is een ICT-bedrijf gespecialiseerd in zoeksystemen, database driven websites en logistieke maatwerk software via internet.

Voor de verdere uitbreiding van deze werkzaamheden zoeken wij:

- C/C++/VB ontwikkelaars
- Website ontwikkelaars (.NET/ASP/SQL server)
- Systeembeheerder Microsoft netwerk & Microsoft internet servers

Voor alle bovenstaande functies zoeken wij iemand die zelfstandig kan werken, eigen initiatief toont en binnen een informele werkring graag zijn bijdrage levert. Ook als je nog niet over alle benodigde kennis beschikt maar het vak wil leren ben je welkom. Alle werkzaamheden worden binnen ons eigen kantoor te Nijmegen uitgevoerd en kunnen zowel in een parttime als fulltime verband worden uitgevoerd.

Heb je interesse in een van bovenstaande functies, neem dan contact op met:

Partners in Professional Computing BV
Drs Jack van Poll
Javastraat 68
Postbus 1144
6501 BC NIJMEGEN
T 024-3297777
F 024-3297778
E jack@ppcnet.nl



Van de Redactie

Beste Lezers en Lezeressen,

daar is hij dan: de eerste Thabloid van 2005. 2005, het jaar waarin onze studievereniging 15 jaar bestaat. Een lustrum dat zeer uitbundig gevierd zal worden in november, maar daarvan worden jullie natuurlijk volop op de hoogte gehouden het komende jaar. Ik weet in ieder geval uit betrouwbare bron dat het spetterend gaat worden.

Ik hoop dat jullie de feestdagen van december, de tentamens van januari en de carnaval van februari allemaal hebben overleefd. Het is tijd voor het nieuwe semester. Weer een half jaar dat voorbij gevlogen is.

De inhoud van de Thabloid is weer van een kwalitatief hoog niveau, maar dat zijn we niet anders gewend de afgelopen jaren. Helaas is deze editie wat dunner dan de vorige edities, maar daar zullen de afgelopen drukke maanden wel een rol in gespeeld hebben. Desalniettemin wil ik jullie weer vragen om massaal stukjes in te blijven sturen. Houdt de redactie van de Thabloid maar aan 't werk.

Rest mij wederom niets meer dan jullie veel leesplezier te wensen,

Joost Koppers (Hoofdredacteur Thabloid)



Van de Voorzitter

D'Lieve leden,

Voor jullie ligt de eerste Thabloid van het jaar, een nummer dat qua inhoud mooi aangeeft hoe actief Thalia is. De komende tijd is er bijna elke week een activiteit, dus let goed op de agenda op de website. Een ding is echter nog steeds belangrijk in deze barre wintertijden: de inzet van de leden! We zijn wat nieuwe initiatieven aan het ontplooiën, dit is door de Thabloid heen te lezen. Binnenkort is ook een WaarIsNogHulpNodigBorrel, waar je rond kunt kijken hoe je kunt helpen.

Er zijn ook mensen nodig om de huidige activiteiten te blijven organiseren, dus kijk vooral even rond waar je denkt je energie kwijt te kunnen of waar je denkt dat het beter kan en laat het ons even weten.

Een leuke nieuwe commissie om te melden is de lustrumcommissie, deze commissie is natuurlijk eenmalig en telt al best veel actieve mensen. Deze commissie hangt uiteraard samen met het lustrum van Thalia. Deze vindt plaats in november 2005 (dus nog maar 10 maandjes wachten!). Onze oud voorzitter Matthijs leidt de lustrumcommissie, er zal zeker een interessante week uit hun koker komen. Heb je nog leuke ideeën voor het lustrum, laat het ons dan ook even weten.

De eerstejaarscommissie is ook nieuw en net gestart. Deze commissie bestaat uit eerstejaars en zal begeleid door een ouderejaars worden. Ze organiseren leuke evenementen waar onder de eerstejaars vraag naar is. Deze evenementen zullen openstaan voor alle leden, het is eigenlijk een soort denktank voor nieuwe, dynamische en vernieuwende ideeën die we kunnen overnemen.

De nieuwe kantine begint ook steeds beter te draaien en er goed uit te zien. Binnenkort wordt met de faculteit een ontwerp voor de nieuwe kantines besproken, zodra ze goedkeuring verlenen mogen



000011

Van de publiciteitsCie

Niet alleen de kantinecommissie (borrels) en de evenementencommissie (evenementen dus) hebben activiteiten te melden. Ook van het publiciteitsfront worden er voor jullie activiteiten georganiseerd (dit geeft ook wel aan dat penningmeesters, secretarissen en voorzitters het saaiste werk hebben).

ProCam, een bedrijf dat jonge starters op de arbeidsmarkt begeleidt, is ook dit jaar weer bij ons langs geweest. Op donderdag 3 februari hebben zij een lezing geven over de eerste tijd na je studie en je carrièreperspectieven. Van 15:00 tot 16:00 vond deze bijeenkomst plaats en zo een twintig tal Thalialeden lieten zich hier informeren over hun toekomst. Op deze, wederom zeer geslaagde, lezing volgde een borrel, aangeboden door ProCam.

Wie weet volgt er ook volgend jaar weer een lezing. Als dat het geval is en kon er dit jaar niet zijn, zorg dan dat je er dan zeker bij bent!

Maar hier blijft het niet bij, want dit jaar komt ook nog een bezoek aan het bedrijf Accenture. Dit wereldwijd opererende bedrijf, is een van de grootste spelers op het gebied van elektronische oplossingen voor bedrijven. We hebben in de afgelopen jaren Accenture al vaker bezocht en dat was iedere keer weer een groot succes. Dit jaar zal dit gebeuren op vrijdag 20 mei. Vorig jaar kregen we hier een casestudie van een opdracht die je later als consultant ook kunt verwachten. In feite kun je hier een glimp opvangen van hoe je toekomstige werklevens er kan uitzien. Een leerzame ervaring die dit jaar op een vrijdag wordt gehouden, zodat we na afloop mee kunnen doen met de (zeer goede) bedrijfsborrel. Kortom, houd ook dit evenement in de gaten!

Laat echter alle aankomende evenementen je niet afleiden van andere belangrijke zaken in het leven. Zoals het doorgeven van je ervaringen, kennis of verhalen via een medium als de Thabloid. Kortom schrijf een stukje en stuur het op naar nieuws@thalia.nu! De deadline voor de volgende Thabloid ligt op donderdag 10 maart om 12:00 uur.

Fabian van den Broek (publiciteitscommissie Thalia)



010100

Simpel!

Neem als goed voornemen dit jaar: simplisme. Minder ingewikkelde ingrediënten.

Geen gedoe meer met groentecoulissen, of karamelkrullen op je zelfgemaakt bramenijs. Geen bewerkelijke compôtes. Nee, gewoon eerlijk voer van eerlijke ingrediënten. Daarom ook om te beginnen dit jaar het _uiteinde_ van de maaltijd, het toetje. Belachelijk simpele chocolademousse.

200ml slagroom (1 bakje)
200g pure chocolade (1 grote reep)
1el suiker



Klop de slagroom met de mixer, gooi de suiker erbij, kloppen tot het een beetje stijf is -- het hoeft geen pieken te vormen, maar moet wel, tja, als slecht scheerschuim blijven staan. Smelt ondertussen in de magnetron de chocolade: breek het in stukjes, gooi het in een glazen bak, zet het een paar keer 1 minuut op 600W (half vermogen?) in de magnetron. Tussendoor een keer porren met een lepel. Als de chocolade gesmolten is, en de slagroom geklopt, zet je de mixer weer aan in de slagroom en giet je de chocola in de slagroom.

Eventjes doormixen totdat alles mooi door elkaar is.

Dit wordt een mousse. Het voelt een beetje droog aan, en is erg stevig. Maar lekker, en met drie ingrediënten en 8 minuten werk heb je iets dat simpel _is_, maar niet simpel lijkt.

Adriaan (Meesterkok)

wij de kantine voorzien met extra kleurtjes en schoolbord verf! Een andere leuke nieuwe aanwinst voor de kantine zijn twee spellen: Perudo en Bang, dus heb je zin om andere mensen te overbluffen of heb je zin om lekker in het wilden westen sheriff of outlaw te spelen, kom dan in de pauze naar de kantine. Ook de tafelfoetbaltafel is weer terug, deze vindt gretig aftrek onder de aanwezige studenten. De poppetjes zijn af en toe rood gloeiend zoveel als er op gespeeld wordt.

Met Gebroederlijke Groet (naar het Rusland thema van het weekend van vorig jaar),

Bernard van Gastel (voorzitter)



INGEZONDEN:

Via deze weg willen we Bas Tonissen en Joost Koppers nogmaals van harte feliciteren met de behaalde overwinning op het Thalia pooltoernooi. Veel succes met het darten!

De fans.

'Digitainment' symposium

Op woensdagmiddag 11 mei 2005 organiseert Stichting Nationaal Informatica Congres (SNIC) in de Pieterskerk te Leiden een symposium, dat de naam "Digitainment" draagt. Hoe zal entertainment onder invloed van de informatietechnologie er in de toekomst uitzien? Dat is de vraag waarop hopelijk een antwoord verkregen zal worden.

Digitaal vermaak

Tijdens het symposium zal er door (internationale) sprekers gesproken worden over onderwerpen als computer games, interactieve films, digital storytelling, entertainment robots en video-on-demand. Het onderwerp zal belicht worden vanuit zowel een technisch als een bedrijfskundig perspectief. Als aan het eind van het symposium geschetst is hoe entertainment onder invloed van de informatietechnologie eruit zal zien, zal er gediscussieerd worden over de maatschappelijke wenselijkheid van deze ontwikkelingen.

Stichting Nationaal Informatica Congres

Het symposium heeft een landelijk karakter, de organisatie kost dan ook veel energie. Gecoördineerd vanuit Enschede krijgt de commissie, die uit zes personen bestaat, dan ook veel hulp van andere informatica gerelateerde studieverenigingen uit het hele land waaronder Thalia

Locatie

De Pieterskerk is een prachtig historisch gebouw dat ruimte biedt aan ruim 800 deelnemers en vormt al eeuwenlang het decor voor onder andere concerten, congressen, feesten, beurzen en tentoonstellingen. Na 11 mei kan dit monumentale congrescentrum weer een groots evenement aan deze lijst toevoegen: een leuk en vooral leerzaam symposium over digital entertainment.

Meer details zijn te vinden op de 'Digitainment' website:
<http://digitainment.snic.nl/>



'Diep contrast in een vergezicht'



elerlei vervlogen vragen, spoken door mijn geest,
wanhopig, zoekend naar waar ik ben geweest.

Mijn ziel lijkt mijn lichaam te zijn ontgroeid,
mijn gedachten dweilen, terwijl het bloed nog vloeit.

Ik word ingehaald door een furieuze stem,
bedwelmd door verlangens, trap ik op de rem.

Schriek doch helder, klinkt in het holst van de nacht,
door merg en been, trefzeker, maar onverwacht
het angstvallig roepen van mijn andere ik,

Ik baad nu in het zweet, terwijl ik toch niet schriek
van de pijn die ontstaat, nog met geen mes te snijden,
toch besluit ik ondoordacht dóór te rijden.

Het einde nadert nu met rasse schreden,
beduusd kijk ik langzaam naar beneden,
knik een keer en lach tevreden...

Kors Grogmokker & Willem de Vree

Plagiaat

Altijd al gedacht dat Thalia de enige Thalia was? Zo ja, dan heb je het mis. Er zijn wel duizend-en-één verschillende Thalia's. Vlakbij het centrum van de Hongaarse stad Veszprem kwamen uw trouwe Thalia reporters deze mysterieuze winkel tegen.

Wat ze er verkopen? De enige twee redelijk leesbare woorden op de voorgevel; "optika" en "kontaktlencse" doen vermoeden dat het hier gaat om een opticien. Een blik binnen de vier muren bevestigt zelfs dit vermoeden.

Hoe deze winkel aan zijn naam komt? We konden helaas niemand vinden die deze vraag kon beantwoorden. Het lijkt zelfs voor de lokale bevolking een compleet mysterie te zijn. Aan de mogelijkheid dat ze onze vraag niet begrepen, denken wij uiteraard voor geen moment. Wel kunnen we met vrij grote zekerheid vaststellen dat de naam niet van onze vereniging gestolen is. Onze zoektocht gaat verder, tot de volgende plagiaat!



010001

Het grote geweldige bijna-Thalia-loze lan

Afgelopen 3 januari was het dan eindelijk zo ver. Na bergen vol tegenstrijdige berichten over het wel of niet doorgaan van de lanparty, en lange vertwijfeling over de locatie ervan vond het lan dan toch plaats. Niet zoals gepland op de universiteit, in de nieuwe kantines of waar dan ook, maar ergens ver ver weg, in een land lang lang vergeten.

Het land waarover ik het heb is eigenlijk helemaal niet zo ver weg als de meeste mensen denken, het is namelijk Lent en slechts 15 minuten fietsen van de universiteit verwijderd, mits je in een keer goed rijdt.

In Lent staat namelijk het studentenhuis waar ik (Leon) woon en daar werd de Lan-ParTy gehouden. Vanaf 11 uur begonnen de mensen binnen te stromen en in enkele uren was het huis afgeladen met computers en gamende mensen van diverse pluimage. Echter waren het wel voornamelijk natuurkundigen wat natuurlijk een kwalijke zaak is. Uiteindelijk zijn er 14 gamende mensen geweest, wat de keuze van deze alternatieve locatie rechtvaardigt, aangezien de Uni als locatie anders per persoon veel te duur zou zijn geweest. Het gebeuren was een groot succes, 48 uur lang werden terabytes aan gegevens overgezet en gedeeld, Dvd's per dozijn gefikt en werden er meer mensen doodgeschoten dan in alledrie de wereldoorlogen bij elkaar. Het was dus geweldig. Daarnaast zorgden de nodige (alcoholische of knoflookhoudende) versnaperingen er voor dat de sfeer geweldig was. Zelf vond ik het ook echt geweldig. Een briljante invulling van mijn vakantie, namelijk dagenlang spelletjes spelen, weinig slapen, ook nog eens af en toe wat bier drinken en verder niets. Geweldig was het ook dat ik nog redelijk wat mensen neer kon knallen, hoewel ik duidelijk mijn meerdere moest erkennen in bijvoorbeeld Leendert-Jan, een natuurkundige die duidelijk met een meetlat in zijn handen aan het richten was.

Enkele uren na 12 uur op 5 januari was de laatste persoon vertrokken uit het studentenhuis en begon de rust weder te keren, wat maar goed was aangezien het toch wel vermoeiend is.

Leon, "Commissaris Kantine & Lan"

000110

Nijmeegse Carnivoren Club

"Beste leden, Ik heet jullie allen van harte welkom op de eerste officiële vergadering van de NCC. Als hoektand van de samenleving spelen wij een grote rol in het Nijmeegse dagelijkse leven. Ik vind het dan ook een heuglijk feit dat wij hier nu allen bijeen zijn om onze gedachten over de gang van zaken in deze stad en met name de vleesindustrie met elkander te delen! We konden geen betere locatie voor deze vergadering bedenken. Het lijkt mij dan ook vanzelfsprekend dat deze avond een daverend succes zal worden. Laat het U smaken!!"

De toespraak wordt door de leden afgesloten met een waarderend applaus. Op dat moment verschijnt de ober aan de tafel om de menukaarten uit te reiken. Hij reikte het eerste menu met uitgestrekte arm uit aan de vice (spreek uit: vieze .red) -penningmeester. "Nee, nee dank je, wij hebben al een keus gemaakt", zegt deze met een afwijzend gebaar tegen de vriendelijk glimlachende ober. De ober legt de uitgereikte menukaart verbaasd terug op de stapel op zijn linker arm. Hij kijkt de vice-penningmeester met een vragende blik aan en haalt adem om te vragen waar de keuze dan op gevallen is. Nog voor hij voldoende lucht in zijn longen heeft verzameld om deze vraag over zijn met sik versierde lippen te persen vervolgt de vice-penningmeester, "Wij willen graag de onbepaalde spareribs." "Allemaal?", vraagt de ober licht ongelovig. De hele groep antwoordt instemmend. "Dat is makkelijk", zegt hij grappend. Hij keert zijn rug naar de tafel en zet een stevige pas in naar de keuken.

Door de gezelligheid lijkt het alsof de ober slechts enkele ogenblikken is weggeweest. Hij staat weer bij onze lange tafel waar de leden hem met hongerige ogen aankijken. De ober begint met het uitreiken van de goed gevulde borden. De geur van dampende ribbetjes wakkert de eetlust nog meer aan. "Neem de salade maar weer mee", zegt de vice-voorzitter met luide stem om boven het hoorbare hongergevoel uit te komen. "Heb je er ook sausjes bij?", vraagt de vice-voorzitter van de publiciteitscommissie instemmend aan de goedgemutste ober.

andere studie- of studentenvereniging. Mochten jullie nog een leuke vereniging als voorkeur hebben, kun je dit natuurlijk ook doorgeven. De contacten zijn er wel, maar we moeten natuurlijk wel weten waar jullie behoefte aan hebben.

Zoals je kunt zien is dit nog maar een kleine greep uit het oneindige aantal mogelijkheden. Thalia vraagt daarom steun vanuit jullie! Laat je stem horen en geef je mening. Alles is mogelijk, want Thalia is er voor jou!

Proost en tot Ziens!

Martijn van Beek (Voorzitter Evenementen Thalia)

Copyright 2004 by Randy Glasbergen.
www.glasbergen.com



"I'm sure there are better ways to disguise sensitive information, but we don't have a big budget."



Darttoernooi

Ook het darttoernooi keert elk jaar weer terug. Samen met Sigma zal ook dit jaar weer worden gekeken hoe en waar dit zal worden georganiseerd.

Zeilevenement

Er zal worden gekeken of er dit jaar in samenwerking met de studentenzeilvereniging de Loefbijter een zeilevenement kan worden georganiseerd.

Bowlingtoernooi

Ook zal er gekeken worden of het jaarlijkse bowlingtoernooi samen met alumnivereniging Ninja wederom kan worden opgezet

Ouderendag

Er wordt op dit moment gekeken of er een ouderendag georganiseerd kan worden, dit houdt in dat ouders naar de universiteit kunnen komen om te zien hoe alles hier nou in zijn werk gaat. Ook kunnen zij zelf een college volgen om te zien hoe zwaar de hedendaagse student het tegenwoordig heeft.

Barbecuefeest

Vorig jaar was er tijdens de EK een voetbalbarbecue georganiseerd samen met Postelein (dames van pedagogiek). Ook dit jaar zal er worden gekeken of er weer zo een evenement kan plaatsvinden.

Integratieborrels

Er wordt verder ook nog gekeken om een soort van kennismakingsborrel in een leuk café te organiseren samen met een

Dit was het moment waar we allen naar hadden uitgekeken. Watertandend wachten de leden op het verlossends woord van de voorzitter. "Tast toe!", roept hij dan met luide stem. Als hongerige wolven stort de roedel zich op het dampende vlees. Her en der worden al weddenschappen afgeloten over het aantal borden sprareribs dat verorberd zal worden.

Peinsend kijkend naar de groep carnivoren, krijgt de manager van het restaurant al enige zweetdruppels op zijn voorhoofd. "Ik denk dat we het met de huidige bezetting niet gaan redden", zegt hij moedeloos tegen een met wenkbrauwpiercing versierde kok. "We moeten actie ondernemen". Als een hazenwindhond snelt de ietwat geschokte man naar de telefoon. "Randstad uitzendbureau? Ik heb per direct extra werknemers nodig". "Wat is het probleem", vraagt de verbaasde telefoniste. "De NCC is op bezoek en ...". Nog voordat de man zijn zin heeft kunnen afmaken hoort hij de sirenes afgaan aan de andere kant van de lijn. "We gaan meteen actie ondernemen", zegt de telefoniste met een versnelde stem, "binnen enkele minuten staat er extra personeel voor uw deur!". Terwijl de obers hun longen uit het lijf rennen naar de met spareribs en afgekloven botten gevulde tafel, haalt de manager opgelucht adem. "Ik hoop maar dat we genoeg vlees hebben", vraagt hij zich toch overpeinsend af in zijn hoofd.

"Ik heb genoeg gehad", zegt de vice-sectrataris naar enkele uren kluiven tegen zijn mede-broeders. Her en der aan de tafel wordt hij enigszins vreemd aangekeken. "Dat kost je dan een kratje bier", zegt de vice-vleeskeurder met grijnsende blik. "Ik kan het niet helpen", zegt de vice-secretaris ietwat beteuterd, "ik had die twee biefstukken van te voren thuis beter niet kunnen eten". Een zachte giechel stijgt op boven het geknars en geknauw aan de tafel, terwijl de koelvrachtwagens met vlees af en aan rijden achter het gebouw.

Langzaam aan beginnen er enkele minuten later toch ook meerdere leden af te vallen. De manager ziet het alles van een afstand toe.



"Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt", denkt hij bij zichzelf, "deze mensen zijn echt de hoektand van de samenleving". Een warrige ober knikt instemmend toe, waarop de baas hem een verwarde blik terugschenkt.

Uiteindelijk is de vice-voorzitter degene die aan het langste eind trekt. Met een uitzinnig applaus feliciteren de vermoeide maar bevredigde carnivoor-leden hem met zijn verdiende succes. "Zonder jullie had ik het niet kunnen redden", zegt de vice-voorzitter terwijl hij zijn handen wast in het met citroenwater gevulde bakje voor zijn neus.

"Ik denk dat we deze avond als zeer succesvol kunnen beschouwen", zegt de voorzitter als afsluitende woorden. "De Nijmeegse middenstand, horeca en abbatoirs hebben weer een goede steun in de rug gehad". "Zo is het maar net!!", schreeuwt de vice-chauffeur voor zijn beurt. Verschrikt kijkt hij om zich heen naar de verstomde tafel, totdat er een spontaan klatergelach uitbarst bij de leden om zich heen. "Broederschap voor altijd!", roept de voorzitter boven het gelach uit. "**Één voor allen, allen voor vlees**", is het luidkeelse antwoord van mede-leden.

Langzaam keert de rust toe in het restaurant als de laatste NCC-leden het pand verlaten. "Tot de volgende keer!", roept een magere ober hen nog na. Een koude rilling glijdt over de rug van de manager...



hand was en waar de studenten elkaar lekker hebben kunnen afslachten. We hopen dat we dit volgend jaar nogmaals kunnen organiseren op een nog grotere schaal.

Toekomstige Evenementen

Wat kunnen jullie van Thalia in de toekomst verwachten? Natuurlijk zal het dit jaar hier niet bij blijven. Maar ook jullie kunnen ideeën leveren. Heb je zelf een evenement in gedachten, zit dan niet stil en laat het ons weten. Natuurlijk kun je ook meehelpen organiseren als je dat wilt, alles is mogelijk zolang je jezelf maar laat horen.

Gala Cruise

Persoonlijk vind ik dit het mooiste evenement en dit zal plaatsvinden op 24 februari. Het Gala 2005 zal plaatsvinden op een schitterend Cruiseschip. Een boot met 3 verdiepingen waar wij een geweldig gala zullen hebben tegen een mooi studententariaf. Voor meer informatie kun je terecht op de site van thalia binnen het gedeelte agenda of op de site van de galacommissie: www.galacruise2005.tk Let wel op, want tickets zijn beperkt aangezien we dit met acht verenigingen samen doen en (op=op). De kaarten zullen de laatste weken waarschijnlijk uitverkocht zijn.

Andere evenementen zijn nog niet gepland of wordt nog aan gewerkt. Aan de volgende evenementen zal de komende tijd aandacht worden besteed:

Dancelicious feest

Een feest met een bekende DJ. Dit feest is elk jaar zeer succesvol en waarschijnlijk zal het dit jaar ook weer in de spijker worden gegeven.

November - Pooltoernooi

Dit jaar was het pooltoernooi succesvoller dan ooit. Samen met CognAC streden de deelnemers 2 tegen 2 in een complex tournament. Na ongeveer vier uur poolen waren er uiteindelijk 3 paren winnaars die vervolgens naar huis gingen met leuke bierprijzen. Dit jaar hadden we gezamenlijk 12 speeltafels bezet en natuurlijk hopen we dit volgend jaar nog groter aan te pakken. Ook was er deze avond weer genoeg bier genuttigd en je kunt zelfs zeggen dat sommigen iets te diep in het glaasje hadden gekeken. :-)

December - Proud 2B Faut feest

Dit feest werd samen met Sigma en Akos gevierd in de Billabong. Een geweldig feestje waarbij het niet uitmaakte hoe je je kleedt, sterker nog, hoe fouter hoe beter! En er waren veel mensen ongekend gekleed, waaronder nog steeds twee onbekende zwarte pieten. Het feest had veel succes en was zeer druk bezocht, zelfs zo druk dat er op een gegeven moment niet meer mensen bij konden. Gelukkig waren de leden van de organiserende verenigingen op tijd binnen en konden ze zelfs genieten van een welkomstdrankje dat zich kenmerkt als Flugel. Kortom een feestje met veel drank en ook zeker heel leuke vrouwen.

Voor Thalia was dit de eerste keer dat we mee deden, maar alle aanwezigen vanuit Thalia hadden het extreem goed naar hun zin. Wij hopen dat dit succes zich volgend jaar zal voortzetten.

Januari - Lanparty@Leon's

In januari werd er samen met Marie Curie in het huis van Leon Swinkels een geweldige lanparty georganiseerd die maar liefst drie dagen non-stop heeft geduurd. In eerste instantie zou dit evenement op de universiteit worden georganiseerd, echter waren er helaas te weinig aanmeldingen om dit door te zetten. Maar juist @Leon's had dan wel zijn sfeer. Een gezellige studentenboerderij waar alle luxe bij de

Puzzel

Oplossing Plezier in Kalmukkië (Thabloid 01, 2004/2005)

1. *Er zijn in totaal 4 "kanten" voor 4 mensen. De eerste wiskundige gebruikt beide condooms over elkaar geschoven. De tweede wiskundige gebruikt het buitenste condoom van de eerste wiskundige, waarvan de binnenkant nog schoon is (de prostituee krijgt dus haar eigen kant terug). De derde wiskundige draait het binnenste condoom van de eerste wiskundige binnenste buiten en schuift ze wederom in elkaar. Zodoende komen de twee kanten de eerste twee wiskundigen tegen elkaar, krijgt de prostituee haar eigen kant voor de derde maal en krijgt de derde wiskundige de laatst overgebleven schone kant.*

2. *Het aantal benodigde condooms bedraagt $\frac{1}{2}(n+1)$ als n oneven is, anders $\frac{1}{2}(n+2)$. Voor het oneven getal is het eenvoudig in te zien dat bovenstaande constructie voor $n=3$ gegeneraliseerd kan worden:*

a) begin met alle condooms over elkaar

b) haal het binnenste condoom eruit

c) keer het eruit gehaalde condoom om en stop het terug erin

d) beschouw de binnenste twee condooms als één en ga verder met b)

het even getal volgt onmiddellijk uit het oneven getal.

Uit de vele juiste inzendingen die we hebben mogen ontvangen heeft Thalia er één random getrokken. De winnaar van de KEF home cinema set is deze keer geworden: Fabian van den Broek. Gefeliciteerd Fabian!

Niks gewonnen? Niet getreurd. Deze Thabloid bevat weer een puzzel waarmee je kans maakt op een fantastische prijs.

Z.O.Z.



Ook deze puzzel hebben we weer te danken aan Drs. Ruud Hendrickx, docent speltheorie van de universiteit van Tilburg. Kennen jullie zelf nog een leuke puzzel? Stuur hem op!

Klaverkaarten (door Ruud Hendrickx)

In een casino wordt een stapel kaarten niet handmatig geschud, maar machinaal. In deze puzzel bekijken we een eenvoudige schudmachine, die niets anders doet dan de volgorde van de stapel kaarten op een deterministische manier veranderen in een gegeven andere volgorde. Als we in onze machine de 13 klaverkaarten er in de volgorde

♣2♣3♣4♣5♣6♣7♣8♣9♣10♣B♣♣H♣A

instoppen, dan komen ze er als volgt uit:

♣7♣2♣8♣5♣3♣10♣A♣♣B♣H♣9♣6♣4♣

We gaan de stapel van 13 kaarten nu een aantal keren achter elkaar door deze machine laten schudden, waarbij we het resultaat van een schudbeurt gebruiken als invoer van de volgende schudbeurt.

- Na hoe vaak schudden staan alle kaarten weer voor de eerste maal terug in de beginvolgorde?
- Hoe moet je de schuurmachine instellen, zodat het bij a) omschreven aantal keren maximaal is? Geef hierbij het resultaat van één schudbeurt met bovenstaande input.

Volgende keer de oplossing.

Heb je hem zelf kunnen oplossen, stuur je oplossing in naar nieuws@thalia.nu voor 15-03-2005 en maak kans op een leuke prijs.

Weet jij zelf ook een leuke puzzel? Stuur hem op, dan komen we volgende keer misschien met onze eigen puzzels uit.



Van de evenementenCie

Beste Leden,

De afgelopen maanden zijn er een aantal leuke evenementen geweest die we bij deze nog even willen evalueren. Een aantal evenementen was drukker bezocht dan andere evenementen door Thalialeden. Thalia wil er natuurlijk alles aan doen om ervoor te zorgen dat iedereen het naar zijn/haar zin heeft, echter kan dat niet zonder kritiek van jullie uit. Daarom zou het bestuur het bijzonder op prijs stellen als jullie mailen of gewoon een van ons aanspreken als je verbeterpunten, of juist (nieuwe) ideeën hebt! Aarzel niet en laat het ons weten, het spreekt voor zich dat we alles serieus zullen behandelen. Ook als je niet wilt dat het bekend wordt zal dit geen probleem zijn. Je kunt altijd mailen naar info@thalia.nu.

Daarnaast zijn we altijd opzoek naar mensen die bijvoorbeeld af en toe een keer mee willen helpen of vergaderen binnen een commissie. Wie weet ben jij zelfs wel een schikt persoon voor binnen het bestuur! Elke activiteit die je verricht zal uitpakken tot een leuke en leerzame ervaring, waarmee je een hoop andere mensen leert kennen. Wees verder ook niet bang dat het je te veel tijd kost, dit heb je zelfs als je in het bestuur zit zelf in de hand!

Afgelopen evenementen:

September/Okttober - Tafelvoetbaltoernooi

Het tafelvoetbaltoernooi is een evenement dat elk jaar weer terugkeert. De nieuwe tafelvoetbaltafel zal er ook weer voor zorgen dat er binnen Thalia echte professionals ontstaan binnen deze tak van sport. Het tafelvoetbalevenement ging in het begin van het jaar weer gepaard met een lekkere hoeveelheid biertjes. Veel succes met oefenen het komende jaar, zodat ook jij wellicht bij het volgende tafelvoetbaltoernooi de hoofdprijs in de wacht kan slepen.

