

Postbus 9010
 6500 GL Nijmegen
 Nederland

FOKKE & SUKKE HALEN ER WEL VAKER



www.foksuk.nl

```

101110101010101010001010101010101010001101
101110101010101010001010101010101010001101
101110101010101010001010101010101010001101
101110101010101010001010101010101010001101
101010101101010101010101010101011100100101
100101001101001010101001001010001010101010
  
```



```

10010100110101001011001000101010
010101001010111001100101000101
10100110111001100110010101001
010001
  
```

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	000001
Van de Redactie.....	000010
Van de Voorzitter.....	000011
A hitchhiker's guide to the university.....	000101
Gezocht I	001001
Van de Secretaris.....	001010
Interview met Marko van Eekelen	001011
Gezocht II.....	001000
Kantineperikelen	001001
De hoogte in met GX	010011
Murphy verslagen door wiskunde.....	010110
Plagiaat.....	010111
Van de evenementencie	011000
Weg van de zandweg	011001
Bètacommunicatie	011011
Van de opleidingscommissie	011100
Grogmokker en de Vree	011110
Kalkoen met krenten	011111
Puzzel	100000
Wel en Wee	100001
PPC	100010
Fokke en Sukke	100011

PPC

Partners in Professional Computing BV, gevestigd nabij de universiteit van Nijmegen, is een ICT-bedrijf gespecialiseerd in zoeksystemen, database driven websites en logistieke maatwerk software via internet.

Voor de verdere uitbreiding van deze werkzaamheden zoeken wij:

- C/C++/VB ontwikkelaars
- Website ontwikkelaars (.NET/ASP/SQL server)
- Systeembeheerder Microsoft netwerk & Microsoft internet servers

Voor alle bovenstaande functies zoeken wij iemand die zelfstandig kan werken, eigen initiatief toont en binnen een informele werkkring graag zijn bijdrage levert. Ook als je nog niet over alle benodigde kennis beschikt maar het vak wil leren ben je welkom. Alle werkzaamheden worden binnen ons eigen kantoor te Nijmegen uitgevoerd en kunnen zowel in een parttime als fulltime verband worden uitgevoerd.

Heb je interesse in een van bovenstaande functies, neem dan contact op met:

Partners in Professional Computing BV
Drs Jack van Poll
Javastraat 68
Postbus 1144
6501 BC NIJMEGEN
T 024-3297777
F 024-3297778
E jack@ppcnet.nl



Wel en Wee

Bernard tegen Freek tijdens intro bespreking:

Je kan het nog steeds proeven op mijn lichaam. Likje ??

Fabian: Joost, heb je een toetsenbord in je jas, of ben je gewoon blij om me te zien?

Freek:

iedereen herrinert zich dat ze mijn broek naar beneden hebben getrokken.

Jannie: heeft er niemand een camera op zijn foto toestel zitten ?

Joost R. tegen mentorkindjes:

Jullie komen net binnen tijdens de zaadlozing.

Erik B.: Ik draag door de weeks geen hoge hakken

Martijn van B. tegen Lindsey:

Ik stink altijd als jij bij mij zit

Fabian: Mag ik je studentnummer?

Alex: 98...

Fabian: 98? Ik weet niet of Thadmin zo ver terug gaat.

Van de Redactie

Beste Lezers en Lezeressen,

Daar ligt hij dan eindelijk voor je: de eerste editie van de Thabloid van dit collegejaar. En alweer het vijfde jaar dat ik me hoofdredacteur mag noemen van dit prachtige blad. Hij is weer enigszins aan de late kant, maar ook dat lijkt traditie te worden.

Toch zal dit de pret niet drukken, want we hebben de lijn die we de afgelopen jaren hebben ingezet, gewoon doorgezet. Het is weer een zeer dikke editie, en ik moet eerlijk zeggen, we zijn tegenwoordig niet anders gewend. Blijf dus jullie stukjes insturen naar nieuws@thalia.nu, zodat we ons verenigingsblad zo dik kunnen houden. Een heugelijk bericht is dat er twee dichters zich hebben aangemeld om iedere editie van een nog hoger cultureel niveau te voorzien. Dat zijn de betere berichten, dus ga allen zo door. Hopelijk kunnen we de tweede editie ook een hoop stukjes van de eerstejaars verwachten.

Verder ga ik niet veel woorden besteden aan het beschrijven van de inhoud van de Thabloid. Deze spreekt, zoals gewoonlijk, weer geheel voor zichzelf.

Ik wil bij dezen het nieuwe bestuur, met terugwerkende kracht, feliciteren met hun benoeming en ze veel succes toewensen in het nieuwe collegejaar. Ik zal in ieder geval mijn best doen mijn lustrum als redacteur op een waardige manier te vieren. Rest mij verder niets meer te zeggen dan:

Veel leesplezier,

Joost Koppers (Hoofdredacteur Thabloid)



Van de Voorzitter

De constitutie ALV zit er weer op. De dufheid van de borrel en het BeestFeest erna zit nog in mijn systeem. Er is ook weer een nieuw bestuur (her/ge)kozen:

- Joost Vermeulen als Secretaris
- Matthijs van Roosmalen als Penningmeester
- Léon Swinkels als Commissaris Kantine
- Martijn van Beek als Commissaris Evenementen
- Fabian van der Broek als Commissaris Publiciteit

en ondergetekende als voorzitter. Met deze wissel zijn drie bestuursleden afgezwaaid: Matthijs Mekking, Ids Braam en Rob van Kempen. Mede dankzij hun inzet is Thalia nu op dit mooie en bloeiende punt beland. Het nieuwe bestuur is zeker van plan de goede lijn door te zetten. Veel nieuwe activiteiten zijn door hen voorbereid. De nieuwe bestuursleden ontpoppen zich nu al heel rap als actief en betrokken bij Thalia, met ook een aantal nieuwe initiatieven. Martijn heeft zelfs al voor zijn verkiezing het 'Proud to Be Fout' feest geregeld met Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies, waarvan later meer details. Ik ben dan ook trots op ons nieuwe bestuur, zo betrokken als ze zijn bij Thalia.

Zelf heb ik een paar punten waarop ik me komend jaar wil concentreren. Allereerst zijn de contacten belangrijk. Hierbij horen ook de contacten op landelijk niveau (Wiskunde en Informatica Studieverenigingen Overleg), waarmee binnenkort een landelijk symposium met een budget van tegen de 30.000 euro georganiseerd wordt. Verder ook de contacten binnen Nijmegen, zodat er meer activiteiten zoals het 'Proud to Be Fout' feest samen met andere studieverenigingen georganiseerd kunnen worden. Ook een goed contact onderhouden met de subfaculteit, de faculteit, Ninja (de alumnivereniging) en Olympus hoort daarbij. Dit voor een optimale samenwerking en leuke gezamenlijke activiteiten.

Puzzel

Nog een leuk idee voor de nieuwe Thabloid: een puzzelrubriek! Een verenigingsblad van informatica en informatiekunde kan natuurlijk niet zonder een puzzel. Aangezien zelfs het verenigingsblad van de studie econometrie aan de universiteit van Tilburg een puzzelrubriek bezit heb ik, met dank aan ons oud lid Roel Mehlkopf, een voorraadje puzzels weten te krijgen van een docent speltheorie aldaar, Ruud Hendrickx.

Daarom vanaf nu, het item: de puzzel.

Plezier in Kalmukkië (door Ruud Hendrickx)

Drie mannelijke wiskundigen (na alfa's en biologen onze meest grapbare medemensen) bezoeken een congres in het wonderschone Kalmukkië. Het congres is zo saai en het duurt zo ontzettend lang, dat de wiskundigen besluiten om een plaatselijke prostituee te bezoeken. Wiskundigen en prostituees zijn van nature risico-avers en zijn dan ook alleen in voor veilige seks. Kalmukkië is echter een arm land en het aanbod van condooms is dan ook bedroevend: slechts twee exemplaren zijn voorhanden.

Vraag 1

Hoe lossen de drie wiskundigen en die ene prostituee het op een veilige manier op met de twee condooms die voorhanden zijn?

Vraag 2

Wat is het minimale aantal condooms dat je voor n wiskundigen en één prostituee nodig hebt? Geef een constructief bewijs.

Volgende keer de oplossing.

Heb je hem zelf kunnen oplossen, stuur je oplossing in naar nieuws@thalia.nu voor 15-12-2004 en maak kans op een leuke prijs.

Weet jij zelf ook een leuke puzzel? Stuur hem op, dan komen we volgende keer misschien met onze eigen puzzels uit.

Kalkoen met Krenten

- 4 el olijfolie
- klontje boter
- 2 kleine uien
- 1 laurierblad
- half kopje krenten
- 2 el rode wijn
- snufje dragon
- peper, zout
- 1 kalkoenfilet
- 6 plakjes katenspek



Snijd de kalkoenfilet aan een kant open, zodat je er drie plakjes katenspek in kunt duwen. Vouw de filet weer dicht en wikkel de andere drie plakjes spek er omheen. Prik desnoods een cocktail prikker erdoor zodat het een beetje dicht blijft zitten.

Doe de olijfolie en boter in een braadpan en verhit die zodat de boter smelt. Voeg gesnipperde ui en het laurierblad toe en op zacht vuur glazig laten worden. Doe de krenten en de kruiden en de rode wijn erbij. 2 min. zachtjes laten inkoken, dan uien-krenten mengsel opzij duwen zodat de bodem van de pan zichtbaar wordt, vuur hoog, en kalkoenfilet met spek erin. Voeg desnoods nog wat meer olie toe. Deksel erop, 5 minuten aan een kant laten bakken, keren, uitjes wat omhusselen om aanbranden te voorkomen, deksel er weer op, vuur lager, 15 tot 20 minuten laten garen.

Doet het erg goed met een glaasje port en / of op aardappel-pannenkoeken.

Adriaan (Meesterkok)

Verder wil ik me ook meer concentreren op studiegerelateerde activiteiten, dat zijn initiatieven zoals de TOEC-boeken en praatjes organiseren vanuit Thalia (met nadien bijvoorbeeld een borrel). Ook willen we dit jaar een ouderdag gaan organiseren. De precieze invulling van deze activiteiten is nog niet helemaal bekend en jullie hulp is daarbij dan ook nodig om het te organiseren. Je kunt dan meteen invloed uitoefenen op de invulling. Interesse, een onderwerp over een leuk praatje, of ideeën voor meer activiteiten? Mail info@thalia.nu!

Ook is het belangrijk voor de toekomst van Thalia om de eerstejaars meer te betrekken bij de vereniging. De afgelopen jaren is dit niet volledig gelukt en je ziet dan ook een zekere vergrijzing binnen Thalia. Het betrekken is lastig en ook hierbij zal hulp van de leden moeten komen (praat een keer met een eerstejaars in de kantine en speel er een keer een spelletje mee). Vanuit Thalia proberen we door de Gameborrel traditioneel meer eerstejaars te betrekken. We willen ook met praatjes speciaal gericht op eerstejaars ze extra betrekken. Onderwerpen zoals Unix-gebruik, programmeertrucjes, Python of make zijn hierbij geschikt.

En voor vragen/opmerkingen/problemen en vooral ideeën ben ik natuurlijk altijd aanspreekbaar, Thalia is immers jullie vereniging! Op naar een actief en studievool jaar!

Bernard van Gastel (voorzitter)



A hitchhiker's guide to the university

Far out in the uncharted backwaters of the unfashionable end of an eastern province of the Netherlands lies a small, unregarded, dumb little city. In this city, at roughly 2,4335 kilometres from the centre of the city is an utterly insignificant university whose ape-descendant life forms are so amazingly primitive that they still think drinking beer is a pretty neat idea.

Uittreksel uit: "a hitchhiker's guide to the university"

De intro 2004. Een nogal belangrijke intro voor mij; ik deed er namelijk in mee. Dit zegt uiteraard niets over de kwaliteit van eerdergenoemd intro, dat komt later. Later in dit stukje tekst waarmee ik jou, als mijn lezer, ga vervelen. (hier dus je laatste kans om door te bladeren).

Ben je er nog? Mooi.

De intro begon op een zonnige zondag met een zonnige rit in een door de zon tot oventemperaturen opgevoerde wagen waarmee ik mij naar Nijmegen begaf. Helaas had de hitte geen invloed op de snelheid en rijvaardigheid van de bestuurder, waardoor ik (zoals de Britten het zo mooi zeggen) 'fashionably late' was. Na enig paniekerig gedoe in het cultuurcafé en wat gezoek op het pleintje achter het eerdergenoemd cultuurcafé werd ik door de altijd vriendelijke Joost Vermeulen gedumpt bij de aan mij toegewezen mentorgroep. Mijn vermoeden dat ik een 'nerd-studie' tegemoet ging werd slechts bevestigd toen ik het armzalig groepje tuig zag waar ik mij de rest van de intro mee bezig moest houden.

Na een klein uurtje ons te hebben geamuseerd met namenspelletjes gingen we voor een zeer voedzame maaltijd naar het hol waar Joost zijn niet-studie tijd schijnt te spenderen.

A student's dorm is a place, which is regarded in the entire galaxy as being one of the most filthy places you can be. Most intelligent species invent after about 10.000 years of civilisation a device, which has the ability to implement intelligence without the use of schools, thereby eliminating the need for student dorms and extending the lifespan of the average person with about 20 years.

Uittreksel uit: "a hitchhiker's guide to the university"

'Machinekamer, Kaneelstok & de verdrongen zakkast'



Verzonken in gedachten, staar ik mijzelf aan.

het zwaard nog in mijn hand, mijn toekomst van de baan.

Mistroostig, weemoedig, maar toch doordacht

van buiten heet, van binnen zacht

loop ik, walgend van mijzelf, mijn lot tegemoet

richting de victorie, wat ruikt die heerlijk zoet.

Plotsklaps bekruipt mij een onheilspellend gevoel.

De hitte is er afgespat, alles is nu koel.

Duizenden ogen staren mij vragend aan,

openbaring der genegenheid drijft mij tot waan

zinnigheid, in het diepste van mijn ziel.

Ik voel mij als zo vaak, het vijfde wagen aan 't wiel.

Toch weet ik als geen ander, waar de wereld om smeekt,

een meid, die een orgasme waardig feekt.

Kors Grogmokker & Willem de Vree

uiteindelijk van alle vakken door of en waar er problemen zijn in de vakken en geeft hierover advies aan bovengenoemde personen en instanties. De student-leden van de opleidingscommissie vormen samen het Nijmeegs Informeel Informatica- en Informatiekunde-Studenten Overleg (NISO). Het NISO probeert rechtstreeks van de studenten feedback te krijgen over o.a. het onderwijs middels een aantal informele bijeenkomsten.

In feite is de OCIE dus een inspraakorgaan voor studenten wat betreft onderwijskwaliteit.

Het komt er dus op neer dat je, als je complimenten, vragen of klachten hebt over het onderwijs van het NIII, deze aan de OCIE kwijt kunt en dat deze daar iets mee doet. De makkelijkste manier is door mee te werken aan vakevaluaties of bij een NISO-bijeenkomst aanwezig te zijn. Mocht je écht dringende vragen, complimenten of klachten hebben, dan kun je ons ook mailen of een afspraak maken om een en ander door te nemen. Zowel het NISO (niso@science.ru.nl) als ikzelf (arnoudve@science.ru.nl) hebben mail, dus daar kun je terecht. Houd het aantal mails wel beperkt: kom met structurele zaken aan (dus niet: "die en die docent was op die en die dag 5 minuten te laat!"), en probeer eerst zelf of je een oplossing kunt vinden voor problemen. Zet wel even OCIE in je topic als je mailt. Ik zal nu stoppen voordat ik écht saai begin te worden. Hopelijk is het duidelijk wat de OCIE is en wat deze voor jou kan betekenen.

Arnoud Vermeij



De voedzame maaltijd bestond uit niets minder dan een bord pasta, wat nog zeer goed te eten was ook. Daarna (na nog meer fantastische spellen) gingen we voor onze eerste avond uit naar het café "Samson" en daarna naar de discotheek "Inferno". Uiteraard heeft uw correspondent tussen beide gelegenheden nog een voedzaam broodje shoarma gehaald.

Tweede dag. Maandag. Het thema van die dag was de campus verkennen en de studievereniging leren kennen. En wat is ideaal hiervoor? Een speurtocht! Jazeker, een heuse speurtocht door de bètacampus waar je ongelooflijk zinvolle feitjes leert, zoals hoeveel glastegeltjes in de deur naar de bibliotheek zitten. Waar zou ik zijn zonder die info?

Daarna; introductie van Thalia. The place to be als je van zachte banken houdt. En bier uiteraard. Bier is goed.

's Middags: intromarkt! Persoonlijk vond ik dat niet zo heel veel soeps. Het was de bedoeling dat je hier info kon krijgen voor het introweekend. Na een uurtje had ik het wel gezien, en heb mij verder beperkt tot het geven van kritiek op iedereen die hier niet om vroeg en het nuttigen van grote hoeveelheden vloeistoffen.

's Avonds draaide er nog een Chinese film en daarna zijn we naar de Dio geweest.

Dinsdag was de dag van GX introductie, Thalia barbecue en spelletjesavond.

Barbecue. A barbaric practise, which involves putting pieces of dead animal on an open fire and scorching it until it has reached edible levels of cook-ed-ness. Barbecue also involves consuming large amounts of beer, a good thing. Too bad the combination of nearly raw meat and large amounts of beer mostly end in a rather embarrassing display of "who ate what"...

Uittreksel uit: "a hitchhiker's guide to the university"

De spelletjesavond was aardig te noemen. Vooral het labyrint. Ik had erna in elk geval geen zweetvoeten meer. Wie verzint zoiets? Balanceren op een randje, met een blinddoek, en daarnaast water. Een recept voor ellende. Daarna; zoals altijd, gezellig de stad in. En bier.

Woensdag, verhalendag. *DE* verhalendag. De meeste mensen kennen uw correspondent vooral van die dag, waarop ik de waarheid onthulde over het complot van George W. Bush. Voor verdere details kunt U zich tot de getuigen wenden. Mijn complimenten voor de 'acteurs' van die dag, ik zou waarschijnlijk bij de tweede groep al compleet door het lint zijn gegaan. De rest van de dag bestond uit gezellig uitgaan en, zoals altijd. Bier.

Donderdag sportdag. Een dag van inspanning. Een dag van ellende. Een dag van bittere strijd. Een dag van fiere competitie tussen waardige (en ietwat dronken) atleten. Kortom, een dag vol lol. We wonnen absoluut niets, nakkes, nada. Behalve natuurlijk het 'watertennis', dankzij Bernards inspirerende leiding en absoluut vertrouwen in ons kunnen. Ik geloof niet dat we zijn gebleven voor de uitreiking. 's Avonds was er pizza met de dames van pedagogiek, maar om de goede naam van dit blad niet te schaden zal ik maar niet meer herhalen wat ik die avond allemaal gezegd heb. Daarna weer, zoals gewoonlijk, gezellig naar de stad en een 'good time' hebben.

Vrijdag was de dag van het befaamde intro kamp. Ons rock 'n roll weekend zou garant moeten staan voor veel seks, drugs en rock 'n roll. Nou ja, in elk geval het laatste dan.

A camp was mostly seen by the more populair students as a good possibility of 'scoring' a chick. The other students regarded it as a means to consume even more beer. Some people would also consider it a place to sleep, but most students do not do such a thing.

Uittreksel uit: "a hitchhiker's guide to the university"

Van de Opleidingscommissie

Het komt regelmatig voor dat mensen me wat onbegrijpend aankijken als ik zeg dat ik lid ben van de opleidingscommissie van Informatica en Informatiekunde (OCIE). Veel mensen weten niet (of niet precies) waar dat orgaan voor staat of wat het doet. Daar wil ik dit komende jaar graag verandering in brengen door jullie regelmatig via de Thabloid op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen de OCIE en ook van de behaalde resultaten. In dit eerste stuk zal ik de opleidingscommissie aan je voorstellen en schetsen wat de OCIE allemaal doet.

De OCIE bestaat uit 8 leden: 4 docentleden en 4 student-leden. Dit jaar zijn de docentleden Ger Paulussen (voorzitter), Frits Vaandrager, Erik Proper en Martijn Oostdijk, en de student-leden Bernard van Gastel, Léon Swinkels, Erik Crombag en ondergetekende als vice-voorzitter. Onze secretaris is Yella Kleijnen.

Het doel van de opleidingscommissie bestaat uit een aantal delen. Allereerst zijn er de Opleidings- en Examenreglementen (OERen). Dit zijn stukken waarin de praktische uitvoering van het onderwijs voor een collegejaar beschreven staat. De OERen worden ieder jaar opnieuw vastgesteld en de OCIE heeft als taak om advies uit te brengen over deze OERen. Daarnaast controleert de OCIE gedurende een collegejaar hoe de OERen worden nageleefd.

De OCIE heeft het recht om desgevraagd, of uit eigen beweging, advies uit te brengen over alle zaken die met het onderwijs binnen de opleiding te maken hebben aan de decaan of de directeur van het desbetreffende onderzoeksinstituut. In de praktijk komt het er op neer dat we regelmatig overleg hebben met het Onderwijs Management Team over de gang van zaken wat het onderwijs betreft. Van de adviezen mag alleen worden afgeweken als deze afwijking 'met redenen omkleed' is. Maar zelfs dan kan de OCIE om 'heroverweging' verzoeken.

Ook houdt de opleidingscommissie zich bezig met (semester-) evaluaties. Aan het einde van ieder semester worden de vakken (middels evaluatieformulieren) geëvalueerd. De OCIE neemt



Bètacommunicatie

Hallo bètastudent!

Het bètaonderwijs was tot nu toe voornamelijk gericht op een onderzoeksloopbaan. Het blijkt echter dat lang niet alle bètastudenten later natuurwetenschappelijk onderzoek gaan doen. Ze komen terecht in een werksfeer met heel andere wereldbeelden dan in het kleine bètawereldje waarin ze 'opgevoed' zijn. Voor die bèta's die gaan werken als beleidsmaker, kennismanager, intermediair maar ook als onderzoeker, is het belangrijk dat ze de kloof tussen expert en leek kunnen overbruggen.

Gelukkig is er voor die studenten de Communicatieve Afstudeer-variant! Een afstudeervariant waarin je leert functioneren in de complexe omgeving van wetenschap en maatschappij. Aan de hand van casestudies bekijk je de ethische, culturele en sociale dimensies van nieuwe technologieën, maar je leert ook communicatievaardigheden om je op papier en in presentaties goed uit te kunnen drukken. Naast vakken in je vierde en vijfde jaar over onder andere massamedia, risicocommunicatie, beelden en wetenschapscommunicatie, doe je in je vijfde jaar een stage van 30 ECTS.

In deze stage staat bèta-gamma-integratie centraal. Je leert boven je eigen vakgebied uit te stijgen en je studeert uiteindelijk af als een bèta-plus met kennis en vaardigheden die in de arbeidsmarkt zeer gewenst zijn.

Ben je geïnteresseerd in bètacommunicatie of wil je meer informatie over vakken, stages en beroepsperspectieven? Kijk dan eens op www.betacom.sci.kun.nl! Voor meer informatie kan je ook terecht bij Astrid Souren of Riyan van den Born (kamer A2040; tel. 52269).

Het kamp was in één woord geweldig. De activiteiten waren wel aardig, en er was een goede sfeer. Bovendien heeft een mysterieuze profeet ook nog zijn intrede gedaan op een bonte avond, en zijn er velen bekeerd tot dit nieuwe en fascinerende geloof. Het thema 'rock 'n rell' kwam leuk naar buiten met de vele workshops, waaronder 'actievoeren' en 'spandoek maken.' Helaas was de hoeveelheid slaap wat minder en was ik dan ook door de meeste niet meer te kwalificeren als levend wezen na afloop. Ik ben dan ook zondag maar naar huis gegaan om wat bij te slapen.

Maandag was... wel, maandag was een echte schooldag. Het betrof veel luisteren naar docenten en andere pratende mensen, informatief, maar na al die dagen feesten en beesten was het een beetje tam. Dinsdagavond was het I-feest, maar door de eerdere inspannende dagen hield ik het daar niet lang vol.

Dan tot slot woensdag; de GX dag. Een dag survival met veel klimmen en klauteren in een klimhal (waarbij uw correspondent een wel aardig niveautje bereikte) en het bouwen van vloten. Jazeker. Vloten. Het werd uiteindelijk een spektakel waarbij het zinken van de Titanic op het zinken van de veerboot tussen Tegelen en Baarlo leek (voor de niet-Limburgers: dat is even snel de Maas over). De meeste vloten zonken al bij de tewaterlating, en slechts enkelen voltooiden de race, lollig. Dat wel. Maar zonde van het hout. Het water zal lange tijd slechts voor bevers aantrekkelijk zijn.

Dit concludeert mijn verslag. Mijn complimenten nog aan de mensen die deze intro tot een onvergetelijke tijd hebben gemaakt en onze mentor-papa's en mama's die alle geduld hebben gehad om weer een lichtung eerstejaars te laten integreren in de stad Nijmegen, en de lezer bedankt voor het geduld om dit verslag te lezen.

Groetjes,
Richard



Gezocht I

Ook actief worden binnen Thalia? Thalia kan natuurlijk niet bestaan zonder actieve leden. Er zijn een hoop verschillende dingen die je kunt doen om jouw vereniging te helpen. Het kost je vaak weinig moeite en levert een hoop op! Dus heb je interesse in één of meer van de volgende zaken, schroom vooral niet om te reageren!

Smoelenboek / Almanak

Veel verenigingen brengen eens per jaar een smoelenboek uit. Daarin staan alle leden en begunstigers vermeld. Sommige verenigingen brengen zelfs een heuse almanak uit. Misschien is het een leuk idee om hier ook binnen Thalia een traditie van te maken. Heb jij zin om eens te kijken wat de mogelijkheden zijn op dit gebied en / of het uiteindelijk realiseren van zo een werk, mail dan naar info@thalia.nu.

Ouderdag / ThaliaWeekend

Voor zowel de ouderdag als het weekend zijn we nog op zoek naar extra mensen die creatief willen meedenken om deze evenementen tot een succes te maken. Dit betekent in feite dat je af en toe een vergadering bijwoont en op dag / dagen van het evenement alles in goede banen geleidt.

Colloquia

Dit jaar willen we ook gaan beginnen met de studentencolloquia. Bijna iedere maandag is er al een colloquium (meestal om 16:00 uur in CZN9) over allerlei verschillende informaticaonderwerpen. Het idee is om hiervoor af en toe ook een student een interessant praatje te laten houden. Heb jij interesse om hiervoor een naar de mogelijkheden te kijken, mail dan naar info@thalia.nu!

Een minder ideaal vakantieoord kom je zelden tegen. Toch is het juist hier dat je je het verst van huis voelt, al is het gelukkig maar voor één nacht.

PS. De munteenheid van Hongarije wordt door normale mensen ook wel de forint genoemd ;)

Matroos

Copyright 2003 by Randy Glasbergen.
www.glasbergen.com



**“We’ve devised a new security encryption code.
Each digit is printed upside down.”**



001001

011010



Weg van de zandweg

Een zwoele zomeravond in juli, buiten zijn de grauwe straten leeg. Achter een enkel raam van de omringende flatgebouwen schijnt licht. Met het ondergaan van de zon zijn ook de oude mannen verdwenen van hun favoriete hangplek, enkel een groepje stoelen en wat peuken op de grond herinneren aan hun aanwezigheid.

Binnen in het dranklokaal is de sfeer niet veel anders. De harde, met de hoge rug naar elkaar toe geplaatste banken doen denken aan een trein. Zo'n oude stoptrein van de NS, met van die groene. Enkele metalen lampen aan het plafond werpen hun halogene licht over de net iets te hoge tafels. In de harde schaduwen van de vensterbank is nog net een volledig verdorde plant zichtbaar. Men had beter een cactus kunnen kopen. Aan de achterzijde van de langwerpige ruimte schalt een tv aan de muur. Er speelt een actiefilm. Een jonge Mel Gibson schreeuwt wat onverstaanbaars naar een blonde vrouw terwijl zijn lippen het geluid net niet helemaal bijhouden.

De eigenaar kijkt op zijn horloge, het is elf uur. Hij zucht lijdzaam en kijkt wat om zich heen. Er zijn maar drie gasten; buitenlanders die een vreemde taal spreken. Ze lachen wat en praten samen-zweerderig. Zouden ze hem uitlachen? Hij kan ze niet verstaan en besluit dat het hem ook weinig kan schelen. Ze betalen immers voor het bier.

Er loopt een oudere man binnen en bestelt een pakje sigaretten. De eigenaar steekt er ook eentje op en even staan ze daar, samen te roken en wisselen wat woorden. De man groet en vertrekt. Ook de drie toeristen seinen om de rekening. Vierhonderd fluppies? Keep the change. Met een bedrukt gezicht ziet hij ze gaan. Dan glimlacht hij even bij een geheime gedachte en schenkt zichzelf een borrel in.

Nee, dit is geen scène van een film uit het voormalige Oostblok, onlangs gezien in het filmhuis, hoewel je er wel een zou kunnen maken. Als je vanuit Oostenrijk naar Budapest rijdt, heb je kans om door het industriestadje Körmend te komen in oost Hongarije.

Van de Secretaris

Nieuw?

Een nieuw jaar, een nieuw gebouw, een nieuwe kantine, een nieuw bestuur, nieuwe vakken (voor sommige), nieuwe mensen, nieuwe eerstejaars, maar geen nieuwe secretaris. Waarom vraag je je af, wat is er nu zo leuk aan het secretarisschap? Eerlijk gezegd geen idee, maar het bevalt me wel goed.

Voor diegene die me nog niet kennen zal ik me even voorstellen, niet dat er veel mensen zijn die me nog niet kennen. Ik ben Joost Vermeulen 4de-jaars op het moment, aangezien ik ook nog een HBO-instromer ben is dat dus al veel te lang en moet ik gaan nadenken over afstuderen en dat soort dingen. De meeste nieuwe eerstejaars, hé daar heb je dat woord 'nieuw' weer, kennen mij vast wel als mentor van groepje twee. Meestal moet je bij zo'n voorstel rondje ook zeggen wat je beleid is het komende jaar, maar als secretaris gaat dat op zich moeilijk. Je zou kunnen zeggen; ik ga potloden gebruiken of ik pak weer mijn vulpen, maar helaas zelfs dit heb ik niet gedaan, want mijn oude vertrouwde laptop werkt daarvoor nog te goed.

Zo wat kun je van je secretaris gaan verwachten, allemaal nieuwe dingen, bijvoorbeeld zoals bij Léon (de kantine-commissaris) de nieuwe kantine of bij Fabian (publiciteitscommissaris) nieuwe sponsoren? Nope.... oh wacht even ik ga over de aanmelding van nieuwe leden, maar voor de rest blijft het bij een oud en vertrouwd stukje voor deze nieuwe Thabloid (naast alle anderen taken natuurlijk).

Joost Vermeulen (secretaris)

Interview met Marko van Eekelen

door Bernard van Gastel

Het idee voor een interview begon allemaal met een idee voor een foto. Marko heeft op zijn deur aan de zijkant de helft van zijn gezicht hangen, daar kun je mooi een foto van maken met Marko achter zijn bureau dat het bijna een heel gezicht lijkt. Ik zou de foto maken bij dit interview, maar ja, we hebben zolang gepraat dat we de foto helemaal vergeten zijn te maken. En ik heb nog iets geleerd: neem altijd een recorder mee naar een interview. Ik kon er niet zo snel een bemachtigen en bedacht me pas te laat dat ik ook mijn fototoestel kon pakken daarvoor. In ieder geval bij een interview zonder recorder gaat de snelheid er een beetje uit. Sorry Marko!

Voor degene die Marko niet kennen: hij is docent bij Software Technologie en zijn kamer zit op de 4de verdieping. Op een illustere donderdag toog ik dan naar die kamer en kwam daar een minuut te laat aan. Opvallend was dat zijn deur dicht zat, terwijl die gewoonlijk altijd open is (en je kunt binnenlopen voor een praatje). Hij bleek nog even in bespreking te zijn, maar dat was snel opgelost. De standaard opening van interviewen laat ik maar even achterwegen, op naar de vragen.



Wat vind je het hoogtepunt van je carrière?

Ik sta op de internationale informatica CiteSeer on-line citatie lijst (citeseer.com) bij de top 5000 (van een half miljoen auteurs). Daarmee ben ik van de subfaculteit Informatica in Nijmegen na Jan-Willem Klop, Henk Barendregt, Frits Vaandrager, Bart Jacobs en Rinus Plasmeijer de zesde. Daar ben ik best trots op. Ik sta voor een aantal hoogleraren en voor alle andere UHD's.

Kun je kort je eigen loopbaan vertellen in je eigen perspectief?

Ik heb mijn doctoraal in de wiskunde in 1981 gehaald en ben toen ook in '81 bij informatica gaan werken. Toen werkte Rinus Plasmeijer, Kees Koster en Hans Meijer van de mensen die er nu nog zijn. Er

Van de evenementenCie

Beste Thalialeden,

De studententijd wordt meestal gezien als de leukste tijd van je leven! Ook dit jaar wil Thalia proberen om er het maximale genot uit te halen. De evenementencommissie heeft weer een heel gezellig programma voor ogen, zodat er genoeg kan worden ontspannen. Dit uiteraard in combinatie met een lekker koud biertje. Dit jaar willen we ons ook meer proberen te gaan richten op integratie met andere studieverenigingen, het is immers altijd gezellig om weer nieuwe mensen te ontmoeten. De vergaderingen zijn alweer in volle gang, zodat het ook dit jaar weer een gezellig jaar wordt!

Om je alvast een indruk te geven voor het komende jaar kun je bijvoorbeeld denken aan: Tafelvoetbal, Poolen, Gameborrel, Bowlen, Dartstoernooi, Dancelicious, Gala, ThaliaWeekend en de IntroBarbecue. Daarnaast wordt er gedacht aan extra themafeesten en integratieborrels. Voor deze evenementen wordt afzonderlijk bekeken welke andere studieverenigingen een gezellige bijdrage kunnen leveren. Ook worden alle evenementen natuurlijk tijdig aan jullie medegedeeld via email en op <http://www.thalia.nu>. Wij hopen dan ook wederom te kunnen rekenen op een hoge enthousiaste opkomst.

Verder is de evenementencommissie altijd opzoek naar leden die graag een bijdrage willen leveren aan één of meerdere evenementen. Voel jij je geroepen om mee te helpen of heb jij leuke ideeën voor een bestaand of nieuw evenement? Laat het ons dan weten. Proost en tot ziens!



Voorzitter Evenementencommissie
Thalia bestuur Informatica/Informatiekunde 2004-2005
0647787802
Info@thalia.nu

Plagiaat

Altijd al gedacht dat Thalia de enige Thalia was? Zo ja, dan heb je het mis. Er blijkt namelijk een notoire spammer te zijn die zich Thalia noemt. Nee, daar bedoel ik niet een van die aardige mensen van het bestuur mee die jullie zo af en toe van die informatieve mailtjes sturen. Het was zelfs ons oud-bestuurslid The-Vihn die ons hierop attendeerde. Nee, het blijkt iemand uit Amerika te zijn die The-Vihn oftewel Burt zoals hij daar kennelijk bekend is, verblijdde met zijn mailtje.

Dus lees mee en bewonder de, op sommige momenten zelfs bijna poëtisch manier waarop deze Thalia met de engelse taal omgaat.

Joost Vermeulen

Van: Thalia [mailto:maintainingkkqrfiv@rcn.net]

Verzonden: zondag 11 april 2004 13:04

Aan: Burt

Onderwerp: while a nim e may be better

And stomach, And toward or Canadian a toe b p also fragrant skinny I i k?
On<<http://www.hopefall.com/cgi-bin/passway.pl?h=wheel&t=tire&p=4652>>
egg, The country also country there becomes she a the it eating food
with their come x i.

And not, Are they.re she Canadian r l captain and immense is coarse w l.
Is immense, The corncan n v on egg? Or blue d e, The six mall, d p, . The
buying, Or morning there mushy is circular , a beach The the sickening
their steamy us doghouse w u he overcooked.

740 <<http://workhigh.com/r/tips.html>>

Sorry but i dont want this Is town, Their also shot glass there trip
scratching on deer also ring, The soup it misty a along circular r r The
fresh.

A g a, brothers a wanted she five dollar bill on insect. Or if, A snowflake
it uncomfortable it corncan the man she and used y e are crash. us, It
however on face i c I woman their mousepad their every or into and
anyone. He killing, m y the gingerbread man the stupid e g not he now a j
f or misty, or inside q c there oh. It paranoid, It wall there mousepad it
garden or there half melted x b, also tape player and sweet j j on made
there tent hammering u y is tender.there tent hammering u y is tender.

werkte toen ongeveer 10 mensen. Ik heb altijd onderzoek en onderwijs gedaan, in het begin heb ik ook inleiding programmeren gegeven. Herman [Geuvers, red] heeft van mij leren programmeren. Ongeveer 250 mensen volgden toen Inleiding Programmeren, tijdens het college zaten ze zelfs op de trap. Het college was voor alle Bètastudenten dus ook de scheikundige en biologen. We hadden daar [Biologen, red] nog een hele kluif aan. We hadden toentertijd een apart werkcollege voor biologie.

Je hebt ongeveer 50 afstudeerders gehad, wat is er later van ze terechtgekomen?

Eentje is in Amerika bij Microsoft gaan werken en een andere is momenteel baas bij Tunix en zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan.

Het wordt gezegd dat je onderzoek niet serieus wordt genomen als je bij dezelfde universiteit gaat werken als je gestudeerd hebt. Wat is jouw inzicht hierin?

Het is wel goed om te wisselen en het is inderdaad veel moeilijker om op een plaats carrière te maken, maar om iemand die dat niet doet niet serieus te nemen... Dat lijkt me wat al te dogmatisch. Het gaat toch om je werk, dacht ik zo. Door Europese samenwerkingsverbanden en vele gesprekken tijdens conferenties heb ik zicht op andere onderzoeksculturen waardoor mijn blik echt niet gelimiteerd is tot deze universiteit.'

Je bent onder andere OCI lid geweest, hoe lang was je dat?

Geen idee, best lang. Ik heb de afgelopen 20 jaar in bijna alle soort overleggen gezeten. Ik ben altijd wel betrokken geweest bij de opleiding. Vroeger had iedereen meer petten op, nu eigenlijk maar een. Ik heb nu de pet van vice-voorzitter van de examencommissie. Er is een tijd geweest dat ik meer petten had. Ik zat als student ook al bij dat soort overleggen.



Ik zie hier in je CV dat je een management cursus hebt gedaan in 1999. Hoe beviel deze?

Het was een goede cursus. Elke hoogleraar / afdelingshoofd / instituutsdirecteur zou die cursus moeten volgen.

Heb je management of hoogleraar ambities?

Momenteel niet echt, ik vind onderwijs, onderzoek en organisatie in mijn baan leuk en als een onderwijs- of onderzoeksmanagement taak op mijn weg komt, wie weet... Ik hoef niet persé hoogleraar te worden. Als je dat persé wilt moet je niet blijven zitten op een universiteit, dan had ik mijn vrouw en kinderen naar Timbuktu moeten verslepen. Dat neemt niet weg dat als je gaat voor goed onderwijs, onderzoek en organisatie dat het dan een keer op je weg kan komen.

Waarom heb je voor een baan als onderzoeker gekozen?

Ik vind onderzoek gewoon leuk. Het was vroeger op de lagere en middelbare school al een grote ambitie van mij om iets toe te voegen aan de kennis en wetenschap. Ze hebben me twee klassen laten overslaan, ze konden blijkbaar niks meer met me. Met het idee iets toe te voegen aan de kennis en wetenschap ben ik wiskunde gaan studeren. Tijdens mijn studie is mijn interesse verschoven naar informatica. Toen was er geen opleiding maar kon je wel bijvakken volgen. Anders was ik zeker informatica gaan studeren. Pas in '81 zijn alle informaticaopleidingen in Nederland gestart.

Ik wil de wereld verbeteren in algemene zin, al vind ik wel dat het onderzoek praktisch toepasbaar moet zijn, anders is het voor mij niet zinvol.

Vind je onderzoek niet eentonig?

Ik heb meer het motto "geen theorie zonder praktijk en geen praktijk zonder theorie". Daardoor wordt het niet eentonig. Als je iets doet wat je leuk vindt wordt het nooit saai. De wetenschapper die enthousiast is voor Atlantische kiezelsteentjes zou daar zijn hele leven over kunnen praten.



Murphy verslagen door wiskunde.

Ook een hekel aan de Murphy omdat hij die stomme wet verzon? Waarom heeft hij niet de zwaartekracht verzonnen? Maar gelukkig heeft een team van een psycholoog een wiskundige en een econoom een formule gemaakt die de kans dat de wet toeslaat weergeeft. En door deze formule kun je nu eindelijk de wet van Murphy omzeilen.

En zonder er verder om heen te draaien, de formule. De kans dat de wet voor een gegeven probleem optreedt is:

$$((U+C+I) \times (10-S))/20 \times A \times 1/(1-\sin(F/10))$$

De vijf variabelen staan voor de volgende factoren:

- U:** Hoe urgent het probleem is. Hoe hoger hoe urgenter.
- C:** Hoe complex het probleem is. Hoe hoger hoe complexer.
- I:** Hoe belangrijk het oplossen van het probleem is.
- S:** Hoeveel kennis je voor het probleem moet hebben. Hoger is meer kennis nodig.
- F:** Hoe vaak het probleem voorkomt. Natuurlijk, hoger is vaker, je snapt het!

En als laatste:

- A:** Hoe erg je het zou vinden als het probleem mis gaat.

Wil je dus dat een complex probleem niet mis gaat moet je zorgen dat een van de andere factoren omlaag gaat (dus bijvoorbeeld zorgen dat het probleem niet urgent is, of nooit kan worden.) Simpel toch?

En nu zal (in theorie) niemand meer last hebben van die vervelende wet van Murphy. Weer een probleem door wiskunde opgelost.



Zo kwam een mooie dag met heerlijk weer tot zijn einde en zit inmiddels de eerste maand van het studiejaar er al weer op. GX wil de eerstejaars bedanken voor de grote opkomst en in ieder geval heel veel succes en plezier wensen met hun studie en hoopt de deelnemers in de toekomst nog eens terug te zien.

Lies van Dijk, Mark Koenen en Mike Hendrixen.

Interesse in GX als stage- of afstudeerbedrijf of als toekomstig werkgever? Vraag voor informatie naar Lies van Dijk (lies@gx.nl, 024-3888261).

Meer informatie over GX vind je op: <http://www.gx.nl/>

Een compleet fotoverslag is terug te vinden op: <http://fotos.thenose.nl/intro-2004>



Wat is je toekomstverwachting?

Wat informatica betreft zullen er nog heel wat heilige huisjes geslecht worden. Kunstmatige intelligentie kun je definiëren als het bestuderen van de dingen die computers nog niet kunnen. De rekenmachine die je nu gratis bij een kilo kaas krijgt, was vroeger het summum van geautomatiseerde intelligentie. Computers winnen tegenwoordig van de wereldkampioen schaken. Je hebt kennissystemen en het zou me ook niet verbazen als echte intelligentie zoals gevoel, beslissingen nemen in onzekere situaties, creativiteit en intuïtie ook onder geautomatiseerde intelligentie gaan vallen en door mensen anders bekeken zullen worden. Ook al maak ik het misschien niet meer mee. Soms gaan ze [de ontwikkelingen, red] ontzettend snel, soms ontzettend langzaam.

In veel vrouwenbladen vragen ze de vraag: "Omschrijf jezelf in een paar zinnen". Bij dezen.

Eh eh, ik lees altijd de strips in de libelle, maar nooit dat soort vragen. Misschien moet ik het maar in stripvorm uitbeelden, maar ik kan niet zo goed tekenen...

Hoe is het leven met tieners [zijn kinderen, red] in huis?

Euh, is wel gezellig. Het laat je eigen schooltijd herleven. Of het je jong houdt weet ik niet, daar is geen houden aan. De andere tijdsgeest merk je, maar dat komt ook met het contact met studenten naar voren.

In welk opzicht laat het je schooltijd herleven?

De absolute ideeën als leerling. Ik probeer nuance daarin aan te brengen maar ik merk dat vroeger ik ook zo was.

Welke 3 liedjes zou je bij je aardse afscheid gespeeld willen hebben?

Mijn broer speelt sousafoon in jazz orkesten en in een klezmer-orkest (Israëliisch melancholisch). Vorig jaar is mijn andere broer overleden en heeft mijn broer op zijn begrafenis gespeeld. Dat mag die bij mijn begrafenis weer doen.

Let it be van de Beatles, maar dan wel de Nederlandse versie. Een dichter heeft alle Beatles liedjes vertaald en mijn volksdansgroepje heeft als verjaardagscadeau een miniconcertje aangeboden. Ze hebben twee maanden geoefend en daarna opgevoerd.

Ik heb ooit een of andere cd gekregen van het Wereld Natuur Fonds en die begint met "ochtend stemming" van Grieg. Die draai ik zondag 's morgens om op gang te komen.

Hartelijk bedankt voor het interview! Wil je zelf nog iets kwijt?

De examencommissie is nog niet echt aan bod gekomen. [Marko is vice-voorzitter van de examencommissie, red] In ieder geval zijn regels daar een middel en geen doel. Het gaat om de gedachte achter de regel. Uiteraard sta ik voor het handhaven van de regels maar gelukkig is er meestal voldoende interpretatieruimte om de gedachte achter de regels tot zijn recht te laten komen. Het belang van de student staat altijd voorop. Ik heb al veel mensen in moeilijke situaties kunnen helpen.



gaten hielden en het touw stevig in bedwang hielden.

De groep vertrok vervolgens richting recreatieplas de Berendonck waar de volgende activiteit lag te wachten. Het was de bedoeling dat de eerstejaars tijdens dit onderdeel hun technisch inzicht in praktijk brachten door met zo min mogelijk middelen een stabiel en goeddrijvend vlot in elkaar te bouwen. De meest uiteenlopende creaties werden in elkaar geknoopt, waarvan de een succesvoller was dan de ander. Blijkbaar was het bij sommige groepen niet helemaal overgekomen dat het vlot moest drijven en dat er ook (boven water!) mee gevaren moest worden, want een aantal ging direct het lot van de Titanic achterna. Er waren echter ook enkele prachtexemplaren bij die rondobberden alsof ze de loveboat waren.



De traditionele barbecue was dit jaar ingeruild voor echte Spaanse tapas en goedgevulde Paella. Enkele van de mentoren keken wel een beetje moeilijk naar de krabjes op de vispaella die ze vorig jaar nog in levenden lijve hadden gezien tijdens het diepzeeduiken op de GX-dag. Het bier van Stadsbrouwerij de Hemel vloeide rijkelijk en bracht Nieuw Licht.

Nieuw licht was er niet voor de actievelingen die de gigantische boksring betraden om hun fysieke krachten op de proef te stellen. Het bleek dat de jaren in de ring niet tellen, want de GX'ers moesten meestal de handdoek in de ring werpen in hun gevechten tegen de eerstejaars en mentoren.

De hoogte in met GX

1 september zat de introductie er officieel al weer op, maar een dag na het eindfeest in de Refter stond de traditionele GX-dag nog op het programma. Ondanks een vermoeiende introductie had het grootste deel van de eerstejaars Informatica en Informatiekunde studenten gelukkig net genoeg energie om nog een keer letterlijk en figuurlijk boven zichzelf uit te stijgen.

Op de eerste dag van de introductie vertelden de mentoren de eerstejaars al over de zogenaamde GX-dag. Niet zo vreemd, want in de afgelopen jaren werd deze dag door de spectaculaire activiteiten vaak ervaren als een van de hoogtepunten van de intro. Voor de organisatie van de GX dag was het na het paintballen, karten, lasergamen en diepzeeduiken een uitdaging om dit jaar weer iets nieuws en spannends te verzinnen. De gekozen activiteit werd uiteindelijk het letterlijke hoogtepunt van de week!

Rond 12 uur verschenen de eerste studenten aan de Wijchenseweg, gekleed in een sportieve outfit en bepakt en bezakt met schone kleren en een enkeling met een salade of hamburger van de Mac. Na een stevige lunch en een aantal sterke koppen koffie was het woord aan Mark Koenen; voormalig informaticastudent en Thaliavorzitter. Mark is een van de oprichters van GX en tegenwoordig heeft hij de leiding over de supportafdeling. Na de rondleiding, presentatie en enkele kritische en technische vragen, ging de groep op weg naar de klimhal waar het eerste actieve onderdeel van de dag plaatsvond.



De klimhal liet niets meer aan de verbeelding of verrassing over: doel en uitdaging was het om de 23 meter-hoge-muur meester te worden. Na een instructie van onze eigen Nijmeegse Spider-man Michiel Bokkers, hingen de eerste studenten al snel in de touwen. De meeste stegen op tot adembenemende hoogte terwijl de anderen de klimmers goed in de

010011

Gezocht II

Ook actief worden binnen Thalia? Thalia kan natuurlijk niet bestaan zonder actieve leden. Er zijn een hoop verschillende dingen die je kunt doen om jouw vereniging te helpen. Het kost je vaak weinig moeite en levert een hoop op! Dus heb je interesse in één of meer van de volgende zaken, schroom vooral niet om te reageren!

TOEC-Boek

Een oude traditie van Thalia zouden wij ook graag in ere herstelt zien. De TOEC-boeken. De Thalia Onderwijs Evaluatie Commissie boeken, bevatten zoals de naam al zegt, evaluaties van vakken in een semester, maar dan vaak op een wat luchtige manier. Voor deze boeken zijn wij opzoek naar mensen die hun eigen vakken willen evalueren door hier een stukje over te schrijven. Tevens zoeken we iemand die al deze stukjes wil bundelen en het geheel wil vormgeven tot een mooi boekwerkje. Wil je wel eens zien wat we precies bedoelen? Vraag eens een bestuurslid om een oude versie van de TOEC-boeken in te zien en kom erachter hoe leuk het eigenlijk is.

Tentamenbundel

Misschien weet je het niet eens, maar op de Thaliasite (www.thalia.nu) kun je oude tentamens inzien. Onder het kopje onderwijs, zie je een link Tentamenbundel die je naar deze sectie brengt. Hiervoor zijn we altijd opzoek naar tentamens. Heb je een tentamen gehad (of gegeven) lever het in bij een bestuurslid, of scan het in en stuur het op naar info@thalia.nu, dan zorgen we samen dat alle studenten die volgend jaar het tentamen van een vak moeten maken in ieder geval goed voorbereid *kunnen* komen.

Thabloid

De volgende deadline voor de Thabloid ligt op 16-12-2004. Zoals altijd, stuur je leuke, interessante, enz stukjes op naar nieuws@thalia.nu
Vergeet ook de promotie Thabloid niet!

010000



Kantineperikelen

Zoals iedereen vast wel doorheeft, hebben we (informatici en informatiekundigen) een nieuwe kantine. Deze kantine is gelegen in de pasgeplaatste aanstaande bouwval iets buiten de omtrek van het oude bètagebouw. Was het eerst een werkelijke eer om door alfa's nagewezen te worden als 'iemand uit dat stalinistische gebouw' valt ons nu de twijfelachtige eer ten deel gewoon bèta genoemd te worden. Blijkbaar heeft er nog niemand een bijpasselijke bijnaam verzonnen voor onze groengestreepte glasbak. Maakt ook niet uit eigenlijk.

Misschien moeten ze een keertje beter kijken, want er zijn genoeg zaken te zien, in en rond de nieuwbouw, waar je best even bij stil kunt staan.

Een van die zaken is de nieuwe kantine, even raar als de rest van het gebouw maar vreemd genoeg een stuk kleurlozer dan de buitenkant. Van grijs tot wit, het is zeker niet zo dat er veel kleur in zit. Ach, we maken er wel wat van. In de eerste weken hebben de gezelligste verenigingen (Desa en wij dus) ervoor gezorgd dat er her en der wat kleur kwam en er ook op 2 meter hoog wiskundige figuren en decoraties kwamen.

Ondanks alle verbeteringen en optimalisaties die we hebben doorgevoerd is er nog redelijk wat aan te merken op de kwaliteit van onze nieuwe relaxruimte. Er zijn namelijk biologen (J/K!!) <-- *hoort erbij want politiek incorrecte uitspraken, op welk niveau dan ook, horen niet in de Thabloid thuis. (Balkenende is kut)*

Dit is natuurlijk niet helemaal alles wat er te melden is. Er zijn namelijk ook wiskundigen, die evenals de bio's een welkome afwisseling op het op het netvlies vastgebrande beeld van alle standaard thalia-inboedel zijn. Er zijn nu dus kortom veel meer mensen om naar te kijken en om je mee te amuseren. En zo moet het ook blijven!

Nu wil ik van de gelegenheid misbruik maken om jullie allemaal op te roepen nog meer in de kantine te komen. Het is namelijk zo dat binnenkort hopelijk Thadmin aan het werk gaat en dat dan de kantine-inkomsten van onze leden bij gaan dragen aan het betalen van kostenposten die thalia maakt in de loop van het jaar. Zoals een aantal borrels waarop we weer een aantal dronken leden tegenkomen, en een weekend en dan nog wat activiteit als competities en dergelijke.

Deze competities gaan trouwens binnenkort weer van start en ik hoop dat veel mensen de moeite willen doen om hun lievelingsspel naar mijn hoofd te gooien zodat mijn huisarts uit de vorm van de deuken in mijn voorhoofd af kan leiden welk spel er als eerste gespeeld gaat worden.

Voor nu: de groeten en tabee, tot ziens in de kantine.

Léon Swinkels (voorzitter kantinecommissie)

